



Bengt-Göran Wåhlin skojar om att det gäller att hålla sig på rätt sida skylten, men egentligen tycker han det är ett trevligt inslag i staden och ger en eloge till stadsträdgårdsmästaren. Foto: Anna Naxelius

## Stensäker gräns för Ysta

Anna Naxelius  
[anna.naxelius@lokaltidningen.se](mailto:anna.naxelius@lokaltidningen.se)

**YSTAD.** Har Ystad krympt i sommarregnet? Kan det vara så att allt öster om gamla Willys tillhör Stora Herrestad?

Lokaltidningen bestämde sig för att lösa mysteriet med stenen som markerar Ystads stadsgräns.

I sommar kom den dit, stenen som markerar Ystads stadsgräns vid Risabäcken på Kristianstadsvägen och som gett de boende Annirogatan något att fundera över.

– Ena dagen bor man i stan och andra på landet, säger Peter Linder vars hus är ett av de första som hamnar utanför den hänvisade stadsgränsen.

– Det är lite konstigt att vi plötsligt hamnat ute på landet när de i Sjöstaden bor längre ut, men ändå bor i stan. Men det kanske blir lättare att få bygglov nu, säger han skämtsamt.

Grannen Bengt-Göran Wåhlin skojar om att han nog ska byta postnummer till 271 39 Stora Herrestad.

– Man bli kanske kallad bondkanin, men det får man leva med, stenen är ju fin.

### **Stadsgränser finns inte**

På Ystad kommuns mättningskontor känner de till den uppsatta stenen, men någon ny gräns markerar den inte - tvärtom.

– Det finns inget som heter stadsgräns längre, säger Mats Elfström på Ystad kommuns mättningskontor.

Han och förklarar att benämningen stadsgräns använts historiskt och på gamla kartor, men att formuleringen togs bort i samband med kommunreformen 1971.

Enligt Mats Elfström är det inget ovanligt att städer har en skylt för att visa var en gammal stadsgräns går – som ett kulturhistoriskt minnesmärke.

Fast hur vet de som passerar att det är något gammalt och inte något nytt?

– Nja, den kanske behöver kompletteras med en informationstavla, säger han dröjande.

## Gammal sten

Ulf Andersson, stadsträdgårdsmästare i Ystad, är den sanna detektiven i historien. Det var han som hittade stenen under en inventering av förråden och startade efterforskningarna.

– Enligt uppgift har det funnits sex sådana stenar och vi har hittat två, säger han.

Med hjälp av gamla kartor har de kunnat avgöra var stadsgränsen gått och ungefär var stenarna har stått. Den andra stenen kommer att sättas upp vid den nya cykelbanan i Svarte. Men någon informationsskylt vid stenarna tror stadsträdgårdsmästaren inte att det blir.

– I Ystad är man rätt restriktiv med skyltning och det kräver bygglov, men man kan alltid gå in på kommunens hemsida och läsa mer, tipsar han.

Den tjusiga stenen med Ystad stadsgräns i versaler visar alltså gammal gräns. Med dåtidens mått skulle alltså Annirogänget fått ta fram bonntofflorna, och nya Willys kunde förmodligen ha kunnat kalla sig Sveriges mest välsorterade lanthandel.

Nu får de nöja sig med att tillhöra Ystads kommun.



Dagens Ystad, med inritad stadsgräns från 1853. Kartan är hämtad från Ystad kommuns Geografiska Informationssystem och mätning.



Karta från 1853, som markerar Ystads stadsgräns. Kartan är hämtad från Ystad kommuns Geografiska InformationsSystem och mätning.



Publicerad: 14. augusti 2012 10:00